

'Sierlijke kroon in de Hand van de Heere'



Tegen u* zal niet meer gezegd worden: verlatene, en tegen uw land zal niet meer gezegd worden: woestenij.



Maar u zult genoemd worden: gezochte, verlost van de Heere;
Mijn welgevallen is in u,
want de Heere (JHWH) verlangt naar u.
U zult een sierlijke kroon zijn in de Hand van de Heere.
Jesaja 62 : 4, 12, 3

** u betreft: het herstelde Jeruzalem, en ook voor u persoonlijk*



Jezus is de blinkende Morgenster.
Hij komt spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!
(Openbaring 22: 16, 20).

