

Stromen van levend water



Dit schilderij is gemaakt n.a.v. een visioen ontvangen door de Nepalese tiener Ishering wat hij met ons deelde op 11 oktober 2013:

Ik kwam in een woestijn en er was niets, het was er erg droog. Wel was er een berg waarvan de top groen was en heel mooi. Ik had erge dorst. Er kwam een stem: loop omhoog. Ik wandelde naar de top en de hemel ging open. Vanuit de hemel kwam er water en ik kon genoeg water drinken. Ik deed mijn mond open en het water liep door mij heen over de berg naar de woestijn. Overal waar het water kwam werd het groen. Er was ook veel fruit en bloemen. Ik hoorde 'gezegend zullen veel mensen zijn door jou, je zal genezing brengen in Jezus' Naam'.

www.jes-creations.nl

info@jes-creations.nl



juli 2015

Wat een schitterende eenheid in wat Ishering door de Heilige Geest mocht ontvangen vanuit een geopende hemel (Handelingen 10) en wat staat beschreven in Gods Woord. Zo lezen we in Jesaja 32:15 *'Als over ons uitgegoten wordt de Geest uit de hoogte, dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden. De Heere zal u voortdurend leiden, Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven; u zult zijn als een bevloaide tuin, als een bron waarvan het water nooit ontbreekt'*. (Jesaja 58:11). *'Ik zal water geven in de woestijn, in de wildernis rivieren, om Mijn volk te drinken te geven; zij zullen Mijn lof verkondigen'*. (Jesaja 43:20, 21). En in Jesaja 51:3 staat *'God zal haar woestijn maken als Eden, haar wildernis als de hof van de Heere. Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging en luid psalmgezang'*. Openbaring 22:2 *'en de bladeren van de boom zijn tot genezing van de volkeren'*.



Jezus zei: *'Als iemand dorst heeft, laat hij dan tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zei Hij over de Heilige Geest, Die zij die in Hem geloven ontvangen'*. (Johannes 7:38,39a). De Geest geeft leven. Zie Ezechiël 37: *'Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten'*. Dan zijn we daar waar *'we met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. En op die dag zult u zeggen: dank de Heere, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken, roep in herinnering dat Zijn Naam hoogverheven is. Zing psalmen voor de Heere, want Hij heeft zeer grote dingen gedaan. Laat dit bekend worden over heel de aarde!'* (Jesaja 12: 3-5).



Als je *'ziel dorst naar God in een land, dor en dorstig, zonder water: klamp je aan Hem vast, ga achter Hem aan en Gods rechterhand zal je ondersteunen'* (Psalm 63:2,9). De woestijn is een plaats waar God naar je hart wil spreken (Hosea 2:13). *Zodat je niet in je hart zegt dat je het uit eigen kracht kan en de macht van je eigen hand: de Heere uw God is het Die je kracht geeft!* (Deuteronomium 8:17,18). *In de woestijn zie je dat de Heere uw God u gedragen heeft, zoals een man zijn zoon draagt op heel de weg die u gegaan bent* (Deuteronomium 1:31). *Zoals de Heere God ook met Zijn volk Israel is en het hen aan niets ontbroken heeft 40 jaar in de woestijn* (Deuteronomium 2:7).

© Ruben en Marijke van Oel, www.jes-creations.nl, info@jes-creations.nl

Kunstschilderen, Bijbels Hebreeuws en Wandelcoaching zijn onderdeel van jes-creations